



School met de Bijbel  
**Het Kompas**

Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam 078-6912669

Email: [info@kompas-alblasserdam.nl](mailto:info@kompas-alblasserdam.nl)

Internet: [www.kompasalblasserdam.nl](http://www.kompasalblasserdam.nl)



**- Nieuwsbrief -**

datum: 11 juli 2024 - nummer: 801

**Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,**

*De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar alweer... Wat hebben we een fantastisch afscheid gehad van meester Kant en ook van de beide groepen 8. Allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd, willen we enorm bedanken.*

**Uitdansen.** De vakantie breekt bijna aan. We kijken terug op een mooi jaar waarin we veel met elkaar hebben mogen beleven en meemaken. Het begon met een groot feestweek, omdat het schoolgebouw 100 jaar geleden gebouwd werd en we sloten vorige week af met een fantastisch feest vanwege de pensionering van Gerrit.

Ook van de laatste schooldag willen we, samen met de OR, nog een klein feestje maken; we willen de kinderen dansend de vakantie in laten gaan.

Groep 1/2 zal daarmee aftrappen op donderdag 11 juli om 14.45 uur. Zij krijgen bij het uitgaan (waar een feestje van wordt gemaakt) een ijsje om het schooljaar af te sluiten. De groepen 3 t/m 7 zullen dit op vrijdag 12 juli om 11.45 uur doen.

Alle kinderen, dus ook van de dependance op vrijdag, zullen via de hoofdingang van het hoofdgebouw uitgaan. U kunt hier uw zoon of dochter ophalen.

**Gevonden voorwerpen.** We gaan alweer richting het einde van het schooljaar. In de zomervakantie krijgt het schoolgebouw een grote schoonmaak, daarvoor moet de school zo leeg mogelijk zijn. Op en bij de kapstok hangen en liggen nog best een aantal vergeten voorwerpen. Mocht u nog iets missen, kijk dan even of het er bij hangt of ligt. In de personeelskamer staan ook nog 2 zakken met gevonden voorwerpen die eerder al verzameld zijn. In de vakantie geven wij deze voorwerpen een andere bestemming.

**Afscheid.** Na 44 jaren van met plezier werken met en voor kinderen heb ik besloten om met het werken in dienstverband te stoppen. Ik ga met pensioen! Dat zal u niet ontgaan zijn. Mijn vrouw Annet neemt deze week ook afscheid van haar school en samen hopen we nog vele jaren te kunnen genieten van elkaar, van onze kinderen en onze kleinkinderen. Verder hopen we nog kracht te ontvangen om ons op een andere manier verdienstelijk te maken voor de samenleving.

Donderdag 4 juli is voor mij een groots afscheidsfeest georganiseerd. Geweldig wat de kinderen in korte tijd konden neerzetten. Wat een talenten zitten er op onze school. Collega's hebben dit voorbereid en georganiseerd. Wat een werk heeft hier ingezet! Ouders (en bestuur/MR/OR) hebben zich deze dag ook laten zien en horen. Fantastisch! Het afscheid gonst nog na in mijn hoofd. Ik kijk hier met een heel goed gevoel op terug.

Ook op de 19 jaar dat ik hier op SmdB Het Kompas leiding mocht geven aan een team in wisselende samenstellingen kijk ik met heel veel plezier terug. Ik zal de onderlinge contacten en de geluiden die bij een school horen zeker gaan missen. Voor alles is een tijd.

Als directeur heb ik vele teamvergaderingen, studiedagen, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten geopend en gesloten. Mooi dat we dat op Het Kompas op onze eigen wijze mogen doen. Maar altijd vanuit onze christelijke identiteit. Zelf word ik geïnspireerd door de gedichten van

een collega schooldirecteur, Chris Lindhout. Tot slot wil ik met u en jullie graag een gedicht delen als afsluiting van deze mooie tijd.

### Bedankt

Bedankt collega  
voor dat ene woord  
waardoor ik, na die waardeloze dag  
even moest glimlachen  
en de betrekkelijkheid weer zag.

Bedankt hulpmoeder  
voor die hand,  
die medelevend door jou  
op mijn schouder werd gelegd.  
Een klein gebaar slechts  
waar zoveel mee werd gezegd.

Bedankt hoor kind  
voor alles wat ik  
van je onbezorgdheid heb geleerd.  
't Vertrouwen dat je in mij had,  
in mij bleef houden,  
ook al deed ik veel verkeerd.

Bedankt o Heer  
voor al die mensen  
die U mij meegaf op mijn pad.  
Bedankt o Heer.

Ik heb zo veel aan ze gehad.

Chris Lindhout

Ik wens u en jullie alle goeds toe voor de komende tijd onder Gods onmisbare zegen.

*Gerrit Kant*

**Voedselbank.** Afgelopen week zijn de kratten met de levensmiddelen voor de Voedselbank geleegd. Ook het kistje met de DE-waardepunten is geleegd. Er zaten 5676 punten in. Super!

Namens de medewerkers van de Voedselbank willen we u heel hartelijk bedanken voor alle ingeleverde levensmiddelen en waardepunten.

Ook in het nieuwe schooljaar zullen de kratten en het kistje er weer staan.



**Startdienst.** Zoals we gewend zijn, zijn de voorbereidingen voor de startdienst voor het nieuwe jaar alweer gestart. Na de vakantie hoort u hier meer over. Houd u alvast een plekje vrij in uw agenda op dinsdagavond 10 september van 19.00-20.00 uur?!

**Dank.** Via deze allerlaatste nieuwsbrief willen wij alle ouders, opa's en oma's en anderen danken voor alle hulp die ook in dit jaar weer geboden is. Volgend jaar hopen wij weer een beroep op u te mogen doen. Nu eerst een heerlijke vakantie gewenst, dichtbij of verder weg. Graag ontmoeten we u (en uw kinderen) weer op maandag 26 augustus om 08.30 uur.

**Inloop 1e ochtend.** Op maandagochtend 26 augustus staan de deuren van de school weer open om u en uw kinderen te ontvangen voor de start van het nieuwe schooljaar. U bent van harte welkom om uw kind even in zijn/haar 'nieuwe' klas te brengen.

**Vakantiebijbelweek.** Hallo Jongens en Meisjes... Het is bijna zover, komende maandag 15 juli begint de vakantiebijbelweek in Landvast. Vanaf 4 jaar zijn jullie allemaal van harte welkom. Tot zondagavond 21.00 uur kunnen de kinderen al digitaal opgegeven worden, dit scheelt maandagochtend wachten. Als de kinderen niet van tevoren aangemeld zijn, kan dat ook iedere ochtend in Landvast zelf. We hopen veel van jullie te mogen ontmoeten. Willen jullie met ons mee bidden van een mooie en bijzondere week?

*Hartelijke groet het kernteam van de Vakantiebijbelweek*

**Tennis/Padel middag voor leerlingen van groep 7 en 8.** Wil je de vakantie sportief beginnen, kom dan vrijdag 12 juli naar ATV en doe mee met de laatste training van het seizoen (zie flyer).

**Free-running.** Vanaf volgend schooljaar gaat KDO starten met Free-running training. De eerste training start op woensdag 28 augustus en is van 14.30 uur tot 15.30 uur. Inschrijven kan vanaf 8 jaar via de website van KDO: <https://kdo-alblasserdam.nl> (zie flyer).

**Bijlage:**

- flyer tennis/padelmiddag
- flyer Free-running
- flyer VBW

**Agenda:**

Vrijdag 12 juli	vanaf 12.00 uur	de kinderen van groep 1 & 2 zijn de hele dag vrij de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn de middag vrij
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus		ZOMERVAKANTIE
Maandag 26 augustus	08.30 uur	1e schooldag na de zomervakantie

*Een hartelijke groet,  
mede namens het team en het leiderschapsteam,*

*Marianne Krabbendam*

*Wij wensen u:*

*Op maandag 26 augustus om 08.30 uur hopen  
wij u en uw kinderen weer te ontmoeten.*

