



School met de Bijbel
Het Kompas

Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasterdam 078-6912669

Email: info@kompas-alblasterdam.nl

Internet: www.kompasalblasterdam.nl



- Nieuwsbrief -

datum: 4 april 2023 - nummer: 774

Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

We leven met elkaar toe naar het Paasfeest. Mooi om te zien en te horen hoe de kinderen hiermee bezig zijn. We wensen u gezegende paasdagen toe!

De kinderen hebben een lang Paasweekend; zij zijn Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrij.

Opbrengst Bag2School. Afgelopen vrijdag zijn de zakken van Bag2School opgehaald.

Er is een totaal van 419 kilo ingezameld. Dit levert voor onze school een bedrag op van 125,70. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage hiervoor.



SmdB Het Kompas 100 jaar! Ons schoolgebouw is een markant en bekend gebouw in Alblasterdam. Wie in Alblasterdam weet niet waar SmdB Het Kompas is? Uw kinderen komen elke dag naar school, lopen over het plein en vinden het heel gewoon. Dat hoort ook zo. Maar het is niet gewoon dat een schoolgebouw 100 jaar ergens staat. In 1883 is de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel' opgericht en werd het eerste schoolgebouw aan de West-Kinderdijk betrokken (het later Toeskerkje). In 1923 is het huidige gebouw aan het Scheepsbouwplein in gebruik genomen. Om te laten zien dat onze school bijzonder is heeft de gemeente Alblasterdam onze schoolgebouw de status van gemeentelijk monument gegeven. Door de jaren heen zijn er heel wat leerkrachten, ouders maar vooral kinderen binnen geweest.

Omdat ons schoolgebouw dit jaar de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt, willen we iedereen, die iets met de school of het gebouw heeft, uitnodigen voor een grote reünie op zaterdagmiddag 23 september 2023. Veel oud-leerkrachten zijn via een speciale kaart uitgenodigd om deze dag met ons te vieren. Wij hebben wellicht niet iedereen kunnen bereiken. Dit geldt zeker voor oud-leerlingen.

Om zo veel mogelijk mensen bekend te maken met deze reünie hebben we een speciale Facebookpagina gemaakt. Deze pagina kunt u vinden op facebook.com/smdbhetkompas. Wij nodigen u uit hier een kijkje op te nemen en deze pagina te delen met familie, vrienden en kennissen die een binding met SmdB Het Kompas hebben. Zo kunnen veel oud-leerlingen en oud-leerkrachten uitgenodigd worden voor de reünie op 23 september. Het lijkt ons enorm fijn veel mensen te ontmoeten en verhalen uit het verleden te horen. Helpt u mee?

REÜNIE

School met de Bijbel
'Het Kompas'

1923 2023

Oud-leerlingen & Oud-leerkrachten

Datum: 23 September 2023, Tijd 13.30 uur tot 15.30 uur

Nablijven voor oud-leerkrachten van 15.30 uur tot 17.00 uur

Schrijf het in je agenda!

Kijk voor meer informatie op onze Facebook Pagina

/ SmdBHetKompas

Fietsend naar school. De lente is weer begonnen. Dit betekent doorgaans ook beter weer. Meer kinderen en ouders zullen met de fiets naar school komen. Goed voor de gezondheid en goed voor het milieu. Sinds de corona tijd gebruiken wij het zogenaamde 'gele pleintje' als fietsenstalling. De fietsenstallingen op het plein worden door de kinderen gebruikt als 'pannakooitje', een plek om met kleine groepjes te voetballen. Kinderen maken hier dagelijks gebruik van.

Het 'gele pleintje' is openbaar gebied. Niet iedereen is blij dat hier dagelijks fietsen staan. Nu hebben we met de gemeente Alblasterdam de afspraak dat wij onze fietsen hier mogen stallen mits de 'stalling' in de vakanties leeg is en de fietsen zo staan dat de diagonale oversteek van het pleintje niet gehinderd wordt. Wilt u met uw kinderen meekijken dat de fietsen niet voor de vijf uit- en ingangen staan? Als we er samen voor zorgen dat er geen overlast is, kunnen de kinderen op het plein blijven voetballen. Helpt u mee?

Pasen 2023. Het is al bijna weer zover. Pasen. Eén van de christelijke feesten die wij vieren. Pasen wordt soms minder uitbundig en minder feestelijk gevierd dan Kerst. Toch is Pasen zeker niet minder belangrijk dan Kerst. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Met Pasen vieren we dat Jezus voor ons de straf gedragen heeft zodat wij vrij zijn en als herboren kunnen leven. Hoe mooi is dat?

Deze boodschap willen wij de kinderen ook dit jaar weer meegeven. In de afgelopen periode hebben we de verdrietige verhalen verteld die uitliepen op de kruisiging op Goede Vrijdag. Gelukkig volgde na drie dagen de opstanding van Gods Zoon. Er brak/er breekt een nieuwe morgen aan. Hoe mooi is het Paasevangelie met de kinderen te delen. Dit jaar vertellen de leerkrachten op donderdag het opstandingsverhaal aan de kinderen van hun eigen groep. Om deze dag tot een feest te maken krijgen de kinderen op school een lunch aangeboden, verzorgd door de ouderraad. Wilt u de kinderen hiervoor een bord, beker en bestek meegeven?! Er is die dag dus een continuooster tot 14.00 uur!

Zingen in aanloop naar Pasen. Het is inmiddels al bijna een traditie dat de kinderen van de Peuterspeelzaal samen met de kinderen van groep 1 en 2 samen Paasliederen zingen in het speellokaal. Wat een voorrecht dat wij de liederen in aanloop naar Pasen en de Paasliederen zelf met de kinderen kunnen zingen. Hoe mooi is het die blije kinderstemmen te horen en blije kindergezichtjes te zien als ze vol enthousiasme zingen:

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit



Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Elly en Rikkert Zuiderveld

Wilt u dit lied een keer samen zingen? Hier is een [link](#) waar u het lied hoort en mee kunt zingen.

Koningsspelen. Op vrijdag 21 april worden op school de Koningsspelen gehouden. De kinderen hoeven dan geen eten/drinken mee te nemen. Dit krijgen ze van de Ouderraad (OR).

Het is leuk als de kinderen in rood- wit-blauw-oranje kleding komen, maar ze gaan ook naar de speeltuin en er is een springkussen... dus wel makkelijke kleding.

- De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn, zoals gebruikelijk op de vrijdag, om 12.00 uur uit.
- De kinderen van groep 5 en 6 lunchen op school. Dit wordt ook verzorgd door OR. Zij zijn om 14.00 uur uit.
- Voor de kinderen van groep 7 & 8 wordt er een sportdag georganiseerd door de gemeente. Meer info daarover volgt nog.

Schoolreis. Maandag 26 juni hopen groep 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. De bestemming is pretpark Drievliet. Hopelijk hebben we een mooie gezellige dag met elkaar! Meer informatie volgt tegen die tijd.

Workshop: 'Jong en oud(er) koken samen'. Stichting Welzijn Alblasserdam en de GGD organiseren tijdens de Vitaal Alblasserdam weken een Kookworkshop voor ouder & kind. Deze workshop is op woensdag 19 april bij MFC Maasplein van 14:30 - 16.30 uur (met uitloop tot 17:00 uur). Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen zich samen met een van hun ouders, of bijvoorbeeld opa of tante opgeven voor een gezellige kookworkshop.

Tijdens deze interactieve en praktische kookworkshop kook je samen met iemand van een andere generatie. De workshop wordt begeleid door een voedingscoach de recepten heeft uitgekozen: lekker, leuk en betaalbaar. Gedurende de kookworkshop komt ze ook met handige tips over de te maken recepten en met weetjes over gezonde voeding. Aan het einde van de workshop mag je samen de gemaakte gerechten opeten! De workshop wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Alblasserdam en GGD ZHZ en is gratis.

Meld je vóór 12 april aan voor deze workshop bij Het Brughuis via: 078-202 11 11 (Er is beperkt plek, dus wees er snel bij).

Agenda:

Donderdag 6 april		Paasviering & paaslunch - continurooster tot 14.00 uur
Vrijdag 7 april		Goede vrijdag - de kinderen zijn vrij
Maandag 10 april		2e Paasdag - de kinderen zijn vrij
Dinsdag 18 en woensdag 19 april		IEP eindtoets voor groep 8
Vrijdag 21 april		Koningsspelen

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei		MEIVAKANTIE
Woensdag 10 mei		Verkeersexamen praktijk voor groep 7
Donderdag 11 mei	15.15 uur	Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 & 8
Zondag 14 mei		Moederdag
Donderdag 18 mei		Hemelvaartsdag - de kinderen zijn vrij
Vrijdag 19 mei		De kinderen zijn vrij
Woensdag 24 mei	15.00 uur	Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 & 6
Maandag 29 mei		2e Pinksterdag - de kinderen zijn vrij
Woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni		Kamp voor groep 8
Vrijdag 2 juni	vanaf 17.00 uur	Schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 t/m 8
Woensdag 7 juni		Planningsdag - de kinderen zijn vrij
Maandag 19 juni	15.00-15.30 uur	Kijkmoment
Donderdag 22 juni	vanaf 12.00 uur	Lesvrije middag - de kinderen zijn vrij
Maandag 26 juni		Spelletjesdag voor groep 1 & 2 Schoolreis voor groep 3 t/m 7
Donderdag 29 mei	13.00-15.00 uur	Wen/doordraaimiddag
Woensdag 5 juli	19.00 uur	Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 7 juli		Groep 1&2 hele dag vrij Groep 3 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus		ZOMERVAKANTIE

Ook DE waardepunten kunnen bij ons ingeleverd worden voor de Voedselbank.

Wij sparen voor de:





VOEDSELBANK
ALBLASSERDAM



Spaart u mee?!

Dat kan door het inleveren van boodschappen in de daarvoor bestemde kratten in de hal van school of door het geven van geld voor de zendingsbussen.

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam